

De Voorhof de toekomst in (2) – kerk zijn en kerkdiensten

In het voorjaar, hopelijk in maart, als het kan wat betreft de maatregelen vanwege corona, zullen er gemeenteavonden georganiseerd worden rond het thema 'De Voorhof de toekomst in'. In de vorige editie van Rondom De Voorhof hebt u, ter voorbereiding op deze gemeenteavonden, kunnen lezen hoe er in en met de taakgroepen is nagedacht over toekomstvisie rond onze Voorhofgemeente. Dat was deel 1 in een korte serie. In deze editie leest u het vervolg.

De vorige keer hebben we geschreven dat we, als we klaar willen zijn voor de toekomst en de uitdagingen willen aangaan om onze gemeente ook verder te ontwikkelen, we ook moeten durven om keuzes te maken. In een boekje als 'Herkerken' en in artikelen waarmee de PKN ons inspireert, zien we nieuwe invalshoeken en blikrichtingen die we kunnen gebruiken om op onze eigen situatie toe te passen. We hebben daarbij vier speerpunten genoemd waar we met jullie als gemeenteleden verder over door willen praten.

De vier speerpunten zijn:

Kerk-zijn, Kerkdienst, Kerk en Wereld en Kerkgebouw

Deze maand zullen we de eerste twee onder de loep nemen en jullie meenemen in de gedachtegang die met de taakgroepen onder woorden is gebracht. Aan jullie om deze gedachten mee te nemen om verder over na te denken.

Kerk-zijn

Als er over de Voorhofgemeente wordt gesproken komen al snel woorden als omzien naar elkaar, betrokkenheid, kennen en gekend zijn, open, diversiteit en actief naar voren. Het geeft aan wat de Voorhofgemeente zo waardevol maakt.

Maar als we met mensen over kerk-zijn spreken komt het al heel snel op de kerkdienst en hoe belangrijk het is om elkaar daar te ontmoeten.

Kerk-zijn is toch meer dan alleen de kerkdienst? In onze gemeente worden tal van 'activiteiten' georganiseerd of worden mensen gemobiliseerd om iets in te pakken of uit te delen. Het is een belangrijk punt, dat ook om een andere 'mind-set' vraagt: ook kleinschalige initiatieven zien als volwaardige vormen van kerk-zijn en daarin geloven. Daar waar mensen elkaar ontmoeten in geloof, hoop en liefde, daar ben je kerk. Als we het zo zien geeft het ook ontspanning, dan wordt de onderlinge ontmoeting de drijfveer en niet een actie.

Bijeenkomen in kleine groepen is ook kerk-zijn, broedplaatsen van gemeenschap, waarbij het gaat om de kern van het evangelie: Heb lief! Hierbij leren om bestaande kaders los te laten en meer vloeibaar te zijn en zo meer ruimte te maken voor nieuwe initiatieven, niet bang te zijn voor experimenten en een open gemeente te worden waar mensen zich thuis voelen. Het is de kunst om met elkaar toch die ene gemeente te blijven.

Kerkdienst

De kerkdienst is nog altijd het centrale ontmoetingspunt van de gemeente. Daar wordt de eredienst aan onze God vormgegeven in gebed, zang en bezinning en inspiratie door de Bijbelse boodschap en voor ons geloof.

Als we de zondagse kerkdienst ter discussie stellen is dat een teer punt. Maar in gesprekken over de kerkdiensten komt vaak het verlangen naar boven naar hoe het was toen de kerkzaal nog regelmatig overvol was op zondag en toen er een grote schare kinderen en jongeren de kerk uitging voor hun eigen viering.

Laten we dat verlangen nu loslaten en ons richten op het hier en nu en de mensen die er nu zijn. Het zijn andere tijden en daar horen misschien ook andere vormen van vieren bij. Is een viering met tien of twintig mensen minder waardevol dan met honderd?

Meer vloeibare vormen zoeken van hoe we de eredienst de plek kunnen geven die het verdient en waar we ook meer kijken naar de ontmoeting onderling en meer durven te experimenteren. Flexibel omgaan met de aanvangstijd van een viering. Ontmoeting organiseren voor de tijd of lunch na de dienst met eventueel nagesprek of thema. In kleinere groepen vieren op andere plaatsen, waar de ontmoeting onderling een belangrijk element is.

Tal van voorbeelden, als de kern blijft dat we het evangelie blijven delen om zo gevoed te worden in ons geloof.

Ook in deze onderwerpen vergt het moed om duidelijke keuzes te maken en daarin te geloven. Om toekomstbestendig te zijn, zullen veranderingen onvermijdelijk zijn.

De voorbereidingscommissie is altijd bereid om al in gesprek te gaan. Bel of mail gerust met één van ons of loop op woensdag of donderdagochtend de Voorhof in om met Henriëtte in gesprek te gaan.

We zijn benieuwd waarmee jullie ons in de gemeenteavonden zullen verrassen.

Ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488785536/0612678306, predikant@voorhofkesteren.nl

Tim van Beek, tel. 0620421770, voorzitter@voorhofkesteren.nl

Carina Kersten, tel. 0616033981, carinakersten@planet.nl

Màrie van der Poel, tel. 0488482659/0651474849, scriba@voorhofkesteren.nl