



Welkom!

Zondag 25 februari 2024, 10.00 uur
2^e zondag van de 40 dagentijd: Reminiscere

Voorganger: Drs. G.M. de Leeuw, Ochten

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: 1 Koningen 19: 8 – 18
Marcus 9: 2 – 10
2 Petrus 1: 16 – 19

Liederen: Psalm 17: 1, 2, 3, 7
Lied 804: 1, 2
Lied 545: 1, 2, 3, 4, 5
Lied 755: 1, 2
Lied 415: 1, 2, 3

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Collectes

1^e collecte [PKN Missionair werk](#)

2^e collecte [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Woensdag 28 februari
Koffiemoren 10.00 – 11.30 uur
Bijbellezing 19.30 uur

Vrijdag 1 maart
Vrijdagmiddaguurtje 15.00 uur

Zondag 3 maart
Ds. Henriëtte Bouwman 10.00 uur

Graag uw aandacht voor

Meeleven:

Willem Drent werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. Hij moest hiervoor een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Rob Kalle is vorige week zondag alweer thuisgekomen uit het ziekenhuis en herstelt nu thuis.

Jarigen:

26 februari Dhr. A. Boonzaaijer

26 februari Dhr. A.A. Bennink

Bijbellezen voor zondag 3 maart

Afgelopen woensdag hadden we een mooie groep om bij de achtergronden bij Jeremia stil te staan.

Komende woensdag **28 februari om 19.30** uur is er gelegenheid om in een uurtje de bijbel-
lezingen van zondag 3 maart met elkaar te lezen en te bespreken. Hieronder ook weer een lezing uit Jeremia.

Van harte welkom om mee te doen.

Vrijdagmiddaguurtje korte viering

Volgende week vrijdag 1 maart is er weer een vrijdagmiddaguurtje.

Deze keer is het een korte viering met ontmoeting met koffie en thee.

Een korte viering voor wie niet op zondag in de kerkdienst kan komen.

We bidden samen, zingen bekende liederen en staan kort stil bij een bijbelgedeelte.

Van harte welkom, we beginnen om 15.00 uur.

Noodhulp Israël en Gaza.

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulp-programma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. Onze diaconie zal voor deze noodhulp een bijdrage doen. Wilt u deze actie ook ondersteunen dan kunt u een gift doen aan de diaconie, o.v.v. noodhulp Gaza/Israël op rekeningnummer: NL62RABO 0331 9651 43. Ook kunt u rechtstreeks een donatie doen naar Kerk in Actie op rekeningnummer: NL89ABNA 0457 457 457. Bij voorbaat dank!

Kerkbalans 2024



Er zijn 323 van de 459 verstuurde enveloppen retour gekomen. De totale toezegging 2024 is € 101.300, het bedrag is iets hoger dan 2023. Een mooi resultaat, met dank aan alle gemeentelieden die een toezegging hebben gedaan.

Kerkbalans diaconie.

Allereerst onze excuses aan de gemeenteleden die een brief ontvingen waarin vermeld stond dat hun bijdrage over 2023 € 0,00 bedroeg terwijl ze wel degelijk met hun gift de diaconie ondersteunden. Dit overkwam ongeveer 1 op de 5 mensen. Ergens in het geautomatiseerde proces is er iets niet goed gegaan. Dat riep bij velen vraagtekens op. Terecht. Het goede nieuws is dat deze pseudo "nul" toe-zeggings wel degelijk hun toezegging gestand hebben gedaan. Ondanks dit missertje kunnen we melden dat de toezeggingen voor 2024 daar niet onder hebben geleden. De voorlopige balans is een bedrag van € 21.418,50 aan toezeggingen. Mocht u de looper gemist hebben of het formulier anderszins nog niet ingevuld of ingeleverd hebben: Zij zijn nog steeds welkom in de mailbox of brievenbus van de Kerkbalans administrateurs.

Kerkenraad

Vorige week vergaderde de algemene kerkenraad. Daar kwamen allerlei zaken aan de orde. Bijvoorbeeld 'onze' website en ons kerkblad Rondom de Voorhof. Bij beide wordt gewerkt aan een nieuwe uitstraling en waar nodig het actualiseren van de inhoud. Verder is er gesproken de begeleiding van de samenzang na het huidige orgel. Daarvan is de levensduur inmiddels verstreken. De kerkrentmeesters hebben hun zeer lange zoektocht in orgelland afgerond. Samen met de uitkomsten uit de gemeenteavond van afgelopen november resulteert dat in een voorstel voor de toekomst. Op zondag 7 april, na de kerkdienst, zal dit aan de gemeente worden voorgelegd. Het duurt nog even, dus dat geeft de mogelijkheid om dit moment te reserveren in allerlei agenda's.

Een grote zorg waar ook over gesproken is, is het beheer van De Voorhof. Het huidige beheersteam legt na vele jaren de taken neer. Diverse oproepen om deze taken vervuld te krijgen hebben nog niet tot resultaat gehad dat er vrijwilligers zijn die zich hebben aangemeld om dit op te pakken. Zonder beheersteam kunnen er geen zalen worden verhuurd en wordt het moeilijk om uitvaarten en andere bijeenkomsten buiten de kerkdiensten om in De Voorhof te organiseren. De kerkenraad vreest dat ons kerkgebouw daardoor vaker leeg zal staan en dat er ook nogal wat inkomsten gemist zullen worden. Dat is tegengesteld aan de wens van velen op de gemeentebijeenkomsten van vorig jaar om ons kerkgebouw meer te verhuren en meer multifunctioneel te gebruiken. Wie invulling wil geven aan deze wens: onze scriba Jaap Kalsbeek kan de weg wijzen naar een carrière in het beheersteam.

Colofon

Pastorale zorg:
Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl