

Orde van dienst voor Oosterhuisviering 11 februari 2024

Muziek voor de dienst

Oefenen van liederen voor de dienst

Lied 278 – Dit huis vol mensen
Refrein lied 72a – Voor kleine mensen
Die mij droeg
Refrein lied 773 – Van grond en vuur

Vorbereidende Stilte

Welkom

Zingen: Lied 278 - Dit huis vol mensen – in canon met het koor

Bemoediging

vg. Onze hulp is in de naam van de Aanwezige,
gem. God van hemel en aarde, God in ons midden
vg. Dat wij U horen, dat wij U leven
gem. mensen voor mensen, allen voor allen
Wek uw kracht en kom ons bevrijden
vg. Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn
gem. Amen

Zingen: Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 72a – Voor kleine mensen is Hij bereikbaar

De taal van Huub Oosterhuis

Lezen: Woord dat ruimte schept

Zingen: Lied 601 – Lied aan het licht – Licht dat ons aanstoot

Hoe kennen wij Huub Oosterhuis?

Zingen uit Liedboek van de kerken 487: 1 – De Heer heeft mij gezien en onverwacht



De Heer heeft mij ge - zien en on-ver - wacht
ben ik op-nieuw ge-bo-ren en ge-to-gen.
Hij heeft mijn licht ont-sto-ken in de nacht
gaf mij een levend hart en nieuwe o-gen,
zo komt Hij steeds met stille over-macht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

In nieuwe liedboek met een andere liedtekst: Lied 221: 1 – Zo vriendelijk en veilig

Rob en Yvonne

Zingen: Lied 925 – Wek mijn zachtheid weer – 1x met piano en fluit, 1x koor, 1x allen

Tekst gelezen – In ons midden – uit: Kom bevrijden – 150 gebeden

Lezen uit bijbel: Deutronomium 30: 11-14

Tekst gelezen: Blz. 28 uit: Boek van mijn leven

Zingen: Die mij droeg op adelaars – 1x koor, 1x allen

Die mij droeg op a - de - laars - vleu - gels
die mij hebt ge - wor - pen in... de ruim - te
en als ik krij - send viel mij on - der - van - gen
met uw - wie - ken en... weer op - ge - gooid —
— tot - dat ik vlie - gen — kon — op —
ei - gen — kracht, — op —
ei — gen — kracht.

Tekst gelezen: Herschep ons hart – uit: Kom bevrijden – 150 gebeden

Zingen: Lied 773: met koor - Van Grond en vuur

Van cd licht laten horen: Wat had ik kunnen doen?

tekst scherm geprojecteerd:

En dit is wat God dacht:

*Wat ik had kunnen doen
en heb ik niet gedaan?
Chaos heb ik getemd,
die verslindende vader;
tijd heb ik gemaakt,
lichtjaren, levensdagen
seconden, stilte, ruimte,
mensheid naar mijn beeld:
man, vrouw, oog in oog
vrijheid en geweten,
een hart hen ingeschapen*

een ziel deed ik hen aan.

*Wat had ik kunnen doen
en heb ik niet gedaan?*

Zingen: Lied 845 – Tijd van vloek en tijd van zegen

Gebed met teksten van Huub Oosterhuis

Stilte

Laten zien: Onze Vader verborgen - <https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk>

Collectemoment

Slotlied: Lied 608 – De Steppe zal bloeien

Zegen

Muziek