

Zondag had ik me voorgesteld  
In de hangmat door te brengen  
Tussen de stevige stammen van de bomen  
Dicht boven de aarde  
En van de hemel ver genoeg verwijderd  
Om me een mens op zijn plaats te voelen  
Maar het regende.

(Dichter onbekend)

