

Grada van Harten vond een mooi gedicht
van Frans Cromphout

Ik zal niet geloven

Ik zal niet geloven
dat ik niets te maken heb
met wat ver van hier gebeurt.
Maar ik wil geloven
dat de hele wereld mijn huis is
en het veld dat ik bezaai,
dat allen oogsten
van wat allen
gezaaid hebben.

Ik zal niet geloven
dat ik verdrukking dáár
kan bestrijden
als ik onrecht hiér
laat bestaan.

Maar ik wil geloven
dat recht één is
hier en daar
dat ik niet vrij ben
zolang nog één mens
slaaf is.

Ik zal niet geloven
dat oorlog en honger onvermijdelijk zijn
en vrede onbereikbaar.
Maar ik wil geloven
in de kleine daad
in de schijnbaar machteloze liefde
in de vrede op aarde.

Ik zal niet geloven
dat alle moeite
tevergeefs is.
Ik zal niet geloven
dat de droom van de mensheid
een droom zal blijven
dat de dood
het einde zal zijn.
Maar ik durf geloven
altijd en ondanks alles
in de nieuwe mens.
Ik durf geloven
in Gods eigen droom:
een nieuwe hemel,
en een nieuwe aarde
waar gerechtigheid
zal wonen.