

Grada van Harten vond deze tekst
als teken van hoop

Ik ben er

Je voelt een hand
op je schouder
en je hoort een stem
die zegt:
ik ben er.
Ik ga met je mee.

Je ziet om:
een mens die je toelacht
ogen die moed geven
en je voelt
een hand die vast is en warm.

God, zeg je dan
fijn dat je meegaat
want alleen ben ik
te klein en te bang.....

God gaat altijd
in mensen
met je mee....

Ward Bruynincks.