

De jongen zonder schoenen en de vrouw van God

Eens stond een kleine jongen, met blote voeten en armoedig gekleed, voor de etalage van een schoenenwinkel. Hij had zijn ogen dicht en zijn lippen prevelden. Er kwam een mevrouw op hem toe en zij vroeg hem wat hij deed. "Ik bid om schoenen", zei de jongen. De dame nam hem bij de hand en ze nam hem mee de winkel en ze kocht een paar goede schoenen voor hem.

Buiten de winkel keek de jongen haar stralend aan en zei: "U bent zeker de vrouw van God".