

Grada van Harten vond dit mooie gedicht

## Vreugde

Ik zou van blijdschap  
een klarinet willen zijn,  
een diepe fagot  
van ontzag.

Ik zou  
tomeloos willen draven,  
een hinde,  
tokkelend over de aarde.

Een carillon  
zou ik willen zijn,  
een octaaf duiven,  
wirwar over de stad.

Mijn handen mijn occurino,  
mijn voeten hindelopen,  
mijn hart een tamboerijn.

En al de klanken van mijn vreugde  
uitstrooien in het licht,  
een luisterrijke fontein,  
een welluidende waterval.

O overvloed van leven,  
bron van geluk,  
geloofd zij God  
met diepe teugen.

Jaap Zijlstra