

Laat mij als een boom zijn

Zoals een boom in de grond geworteld is  
zo zou ik in het leven willen staan  
vanzelfsprekend de seizoenen volgend  
bloesemen als het mijn tijd is  
bloeien als het warm genoeg is  
mijn bladeren laten vallen  
in volledig vertrouwen  
dat er een nieuwe bloeitijd komt  
en kaal durven zijn  
om me te richten op innerlijke groei

Maar in plaats daarvan probeer ik het leven  
naar mijn eigen beeld te vormen  
door alles weg te snoeien, te knippen en te zagen  
wat me niet bevat  
alsof ik het natuurlijke verloop van mijn leven kan  
controleren  
ik probeer te bloeien als de tijd nog niet rijp is  
als mijn bladeren vallen verzet ik me hevig  
ik wil niet dat het gebeurt: niet nu, niet zo...

Laat mij echter als een boom zijn  
heel natuurlijk  
bereidwillig de stroom van de omstandigheden volgend  
zo zou ik willen leven  
en sterven.

Anky Floris