

## Jezus

Ik heb zijn beeltenis maar vaag  
in mijn gedachten  
en ik weet haast niets van  
hoe Hij sprak en hoe Hij liep  
en hoe Hij lachte  
'k zou willen weten hoe Hij  
door zijn haren streek

'k zou willen weten of  
Hij appels at of noten  
en hoe Hij hoestte als Hij  
bij de oever stond  
hoe Hij zijn baard geknipt heeft  
en zijn neus gesnoten  
iets van zijn oogopslag,  
Zijn tanden en zijn mond

en hoe Hij sliep en heeft ontbeten  
en of Hij koffie dronk of thee  
bij het ontbijt  
en of Hij wel eens met de  
deuren heeft gesmeten  
en of Hij hield van knoflook  
of van zoetigheid

maar ik ruik wierook,  
plechtig klinkt in alle talen  
wat Hij gezegd heeft,  
en ik verdwaal in mijn gebed  
want ik zoek de kleuren van zijn  
kleed en zijn sandalen  
ik zoek gewoon  
DE MAN VAN NAZARETH.