

A A N W E Z I G E

Zij overweldigt ons niet: de *Geest*.

Zoiets als een tong, een bries
licht bewegend, zo is zij: de *Geest*.

Zij zoekt zich een ruimte,
waarin zij zweven kan: de *Geest*.

Zij trekt zich terug uit ons leven
als wij de deuren sluiten,
zo bescheiden is zij: de *Geest*.

Zij is de *Aanwezige*
in onze ontroering
onze tranen, ons zuchten.

Juist dan.

Jaap Bestebreurtje