

LEVEN

Leven is:

Gaan zitten
met je hoofd in je handen
wat haalt het allemaal uit
en waar begin ik aan ?
en toch weer opstaan en verder gaan
en in Gods naam niet weten
waar je de moed vandaan haalt.

Leven is:

Vertrouwen dat het goed komt
is onverwoestbaar een mens zijn
is niet geloven dat alles afgelopen is
en in Godsnaam niet weten
waar je de moed vandaan haalt.

Leven is:

Iemand verliezen die je dierbaar is
op wie je huizenhoog gebouwd hebt
is verdoofd en wanhopig zijn
en dan toch doorgaan
eerst aarzelend maar langzaam sterker
en slechts in Godsnaam weten
waar je de moed vandaan haalt.

Tekst: Jaap Bestebreuntje
Afbeelding: Marc Chagall



JUDA - dankzegging -

O, mijn zoon, mijn zoon
jij bent het voor wie je broers buigen.

Als een sterke leeuw
sla jij je prooi
en keert majesteitelijk
naar je leger terug.

In jouw handen blijft de scepter
totdat de grote Koning komt.
Zijn ezel bindt hij aan een wijnstok
hij wast zijn gewaad in wijn.
Zie de witheid van zijn tanden
wit van de melk.