

G O D I S L I C H T

De Romeinse keizer zei eens
tot Rabbi Jozua ben Chananja:
Ik wil uw God zien
Gij zult het niet kunnen, antwoordde hij
Jawel ik wil Hem zien
Goed, zei Rabbi Jozua
en stelde hem met het gezicht
naar de zon in de heetste zomermaand
Kijk hier middenin, zei hij
Dat kan niet, was het antwoord
Hoe, zei Rabbi Jozua
de zon, die slechts één van Gods dienaren is
die om de troon geschaard staan
zegt gij niet in het gelaat te kunnen zien:
hoe wilt ge God zelf dan aanschouwen ?

Chassidisch verhaal