

VOOR ALTIJD JONG

Moge God je zegenen en bewaren
Moge je wensen uitkomen
Moge steeds gebeuren
Wat een ander voor je doet
Bouw je ooit een ladder naar de maan
Ga dan heen op stel en sprong
En blijf voor altijd jong.

Moge je rechtvaardig worden
Moge je steeds eerlijk zijn
Moge je de waarheid weten
En zie het licht dat om je schijnt
Moge je durend de moed behouden
Sta op en wees sterk
En blijf voor altijd jong

Moge je handen bezig zijn
Moge je ijlings gaan te voet
Moge je sterk staan in je schoenen
Als de wind weer draaien moet
Moge je gelukkig leven
Moge steeds jouw lied weerklinken
En blijf voor altijd jong

*Bob Dylan (for ever young)
(Een ongeveer vertaling - geen zang versie)
Jaap Bestebreurtje*