

U R O E P E N W I J A A N

Onze Vader, eeuwige Geest, Moeder van Leven
verborgen zijt Gij boven al het aards gedruis
in mensen verscholen woont Gij
hoe heilig is uw Naam.

Koning zijt Gij die regeren wil over een Rijk
waar liefde, goedheid en vrede bloeien als nog nooit.

Schenk ons heden uw gezegende brood
en water dat lest de dorst voorgoed.
Gedenk niet het kwaad dat wij bedreven
zoals ook wij vergeven onze naasten
de pijn die ons werd aangedaan.

Bevrijd ons van angst en dood,
want Gij zijt HEER van het Vrederijk
dat in ons door moet breken.
Gij zijt bekleed met heerlijkheid en luister
U komt de eer toe, nu en alle dagen
van ons korte mensenleven.

A M E N

Jaap Bestebreurtje